

Zolang door het Coronavirus kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten niet doorgaan en er geen huisbezoeken worden afgelegd schrijft ds. Bart Vijfvinkel driemaal per week een brief/overweging opdat we ons juist ook in deze tijd met elkaar verbonden weten. Reacties welkom:

predikant@pknwormer.nl

11 mei 2020

Beste mensen,

Een bijzondere dag vandaag. Voor het eerste sinds weken gaan kinderen weer naar school en zijn kapperszaken weer geopend. Ook de rijkschoolhouder is weer begonnen. Een voorzichtige versoepeling van de coronamaatregelen.

Deze week komen ook richtlijnen van de landelijke kerk (PKN) waarin deze versoepeling vertaald wordt naar de plaatselijke gemeente. Wat kan wel en wat kan niet? Wanneer – en onder welke voorwaarden- kunnen we weer samen in één ruimte een kerkdienst vieren? Zodra de kerkenraad haar beleid heeft vastgesteld hoort u erover (in een schrijven van onze scriba Willem van den Berg en/of in een van deze brieven).

Maar hoever zijn we nog verwijderd van wat nog maar zo kortgeleden normaal was.

Toen kon je als bewoner van Torenerf nog gewoon bezoek ontvangen, zat je restaurant nog vol, kon je nog afscheid nemen van je stervende moeder, was je nog zeker van je baan, kon je elkaar nog omhelzen, bezocht je op zondagmorgen gewoon de kerk en dronk je samen koffie, speelde je zaalvoetbal, plande je je trouwfeest, etc. etc.

En dan heb ik het alleen nog maar over (grote en kleine) gevolgen van de coronacrisis dichtbij. In de categorie `verschrikkelijke berichten` belandde bij mij met stip op één het gesprek met David Baesley, directeur van het Wereld Voedsel Programma (WFP) van de Verenigde Naties, afgelopen zaterdag in dagblad Trouw.



Een medewerker van het Wereld Voedsel Programma deelt voedsel uit

Er dreigt een hongerpandemie. Door de uitbraak van het coronavirus is wereldwijd het aantal mensen dat één stap verwijderd is van de hongerdood verdubbeld tot 270 (!) miljoen. Een getal dat staat voor een onvoorstelbare werkelijkheid. Er is ruim 2 miljard dollar nodig om deze ramp af te wenden. Tegelijkertijd zullen de rijke landen hun economie op orde moeten krijgen anders hebben ze ook geen geld om arme landen te helpen.

Heer, ontferm u. Geef ons mensen de wijsheid, de moed, de kracht om een eerlijker wereld te bouwen. Bevrijd ons van onwil en onmacht.

Zal deze periode de wereld blijvend veranderen of niet? Zo'n interview met Baesley stemt mij niet hoopvol.

Wat is de Bijbel toch een wonderlijk boek dat ze in deze wereld het uitzicht openhoudt op een wereld waarin de rollen worden omgekeerd, waarin de laatsten de eersten zijn en waarin de hongerigen verzadigd worden. Maar als ik het zo schrijf dan is het te gemakkelijk.

Gebeden en woorden uit de bijbel vragen erom handen en voeten te krijgen. Ze willen gedaan worden. Niemand kan de wereld redden, maar je kunt vaak wel iets van je rijkdom delen.

Vroeger – in mijn ouderlijk huis – bad mijn vader na het eten hardop een klassiek gebed: `O, Heer, wij danken U van harte voor nooddrift en voor overvloed. Waar menig mens eet brood der smarte, H

hebt gij ons mild en wel gevoed. ` We baden het uit gewoonte, net als mijn grootouders van vaders kant. Op een gegeven moment hebben we het afgeschaft omdat we bedachten dat we helemaal niet geloofden in een God die de ene mens verdriet (`smart`) geeft en de ander voorspoed (`mild en wel gevoed`). Bovendien – maar dit terzijde – braken we ook met de gewoonte dat standaard de `man des huizes` voorging in gebed (misschien wel op voorstel van mijn vader).

De idee dat de scheve verhoudingen – bijvoorbeeld rijk tegenover arm – van God gegeven zijn, is zo oud als de religieuze mens, maar het is wel een on- bijbels idee. In de bede `geef ons heden ons dagelijks brood` staat het brood voor al het goede dat God ons mensen - niemand uitgezonderd - geeft. Een bede dat we – niemand uitgezonderd – deel mogen uitmaken van de goede schepping.

Scheve verhoudingen zijn niet van God gegeven, net zomin als een dodelijk virus.

Hartelijke groet,

Bart Vijfvinkel

Mocht u in deze periode het werk van onze gemeente willen ondersteunen met een extra gift dan kunt u deze overmaken op NL30 RABO 0394.9353.06 ten name van Protestantse Gemeente Wormer

De Wering 44 – 1511 HG Oostzaan

06-19685110/ 075 6845338

predikant@pknwormer.nl